

Resedagbok från min resa i den grekiska övärlden

Förord

Kära dagbok!

Så är det äntligen min tur att ta semester. I år har jag bestämt att turen skall gå till den grekiska övärlden och det skall bli riktigt kul att pröva på hur det är att semestra på de grekiska öarna. Förutom att ligga och sola på stranden, äta god mat och delta i nattlivet hoppas jag också få se delfinerna leka i havet. Vad jag har hört så skall det finnas mängder av dem i de grekiska farvattnen.

Det här blir min första semester på egen hand, och bara det blir väl en upplevelse. Många har frågat mig om jag inte är rädd för att det skall bli ensamt. Men det tror jag inte. Jag är tvärtom ganska säker på att träffa en massa intressanta människor under resan.

Så här ser min resplan ut:

Flyg till Aten

Övernattning i Aten

Avfärd till de grekiska öarna

Övernattning i Aten före hemresan

Flyg tillbaka hem

Jag har fortfarande inte riktigt beslutat mig för vilka grekiska öar jag skall besöka. Det finns alltså en hel del som fortfarande kan ändra sig.

Dagbok – dag 1

Kära dagbok!

Just nu sitter jag på ett schabbigt hotellrum i Aten och skriver. Jag kom till hotellet för ungefär en timme sedan och klockan är lite över fyra på eftermiddagen. Utanför dundrar rusningstrafiken fram och bullret och avgaserna är nästan obeskrivliga. Det är dessutom så varmt att jag måste ha fönstren öppna. Hotellportieren har berättat att det alltid kommer en eller ett par värmeböljor varje sommar, och då blir det extra varmt i Aten. Så jag har verkligen hamnat i riktig sommarvärme. För att svalka av lite grann tog jag en nyss en kall dusch, men nu pärlar svetten redan i pannan igen.

För övrigt har jag bara rest under det mesta av dagen. Först med flyg till Aten, något som fungerade bra även om planet var en timme försenat. På det följde en kort men hektisk taxifärd genom Atens krokiga gator till mitt hotell där jag övernattar innan jag reser vidare imorgon med färja.

Dagbok – dag 2

Kära dagbok!

Jag har bestämt att det skall finnas plats för plötsliga infall. Jag har inte lust att resa 14 dagar som vanlig charterturist. Därför har jag med flit inte bestämt vilka öar som jag skall besöka på min rundtur. Det bestämmer jag lite grann efter humör och förhållanden. Nu på morgonen skall jag köpa en färjebiljett till Naxos. Det är givetvis ett lite tillfälligt sätt att resa på.

Färjan till Naxos lämnade hamnen i Aten klockan 10 – och vilken resa det blev! Visst hade jag hört att havet runt Grekland var mycket blått, men jag trodde faktiskt att det var ganska överdrivet. Men det var det inte! Vattnet här har en speciell färg och det är mycket blått. Samtidigt kan man se botten trots att det är 15-20 meter djupt, ganska ovanligt för oss skandinaver. En grekisk sjöman som jag talade med på båten berättade att det har att göra med det speciella ljuset i området. Samtidigt varnade han mig för att tro att vattnet var rent bara för att det var så klart.

Vid lunchtid förtöjde färjan i Naxos. På kajkanten stod en stor skara kvinnor från olika pensionat och försökte värva gäster. Jag lyckades ta mig igenom skaran och hittade en liten campingplats nära vattnet. Så nu är allt klart för ett par dagars koncentrerad badsemester.

Dagbok – dag 3

Kära dagbok!

Natten var hård eftersom min luftmadrass punkterade, och jag har fått ont i ryggen eftersom mitt tält står på stenig mark. Dagens första uppgift blev därför att skaffa en ny luftmadrass, men det var inga problem eftersom det mesta här på ön är inriktat på turister. Det har både för- och nackdelar. Det var lätt att hitta en ny madrass, men i gengäld verkar stora delar av ön mer eller mindre förstörda av turismen.

Resten av dagenn tillbringade jag på den härliga stranden nedanför campingplatsen. Vattnet är otroligt varmt och solen bakar från molnfri himmel. Det är skönt att ligga och dra sig i solen, men mellan klockan tolv och tre är det nästan för varmt. Som tur är ligger det flera små tavernor vid strandkanten. En av dem har ett slags strandbar som man ofta hittar i Grekland. Där kan man köpa kalla drycker, glass och en massa grekiska maträtter. Så i den värsta middagshettan lämnade jag stranden och satte mig i närmaste taverna för att äta. När kvällen kom tog jag en promenad på stranden för att titta på solnedgången. I Grekland tar den inte speciellt många minuter. Men det är ett färgsprakande skådespel där man kan se de flesta färgerna.

Dagbok – dag 4

Kära dagbok!

Det mesta av den här dagen gick åt för att sola på stranden. Visserligen är både sanden och vattnet härligt, men jag börjar bli lite trött på strandlivet så jag tror jag reser vidare till nästa ö imorgon.

Det är ganska lätt att hoppa från ö till ö i det grekiska öhavet. Man går bara ner till hamnen och köper en biljett till nästa båt. Så seglar man några timmar innan man landar på nästa ö. Jag har märkt att det är väldigt många som reser på samma sätt som jag gör. I dag mötte jag Linda och Agneta – två svenska tjejer som också var på semester. De berättade att de skulle vidare till Santorini i morgon och frågade om jag inte ville följa med. Det tror jag att jag gör.

Dagbok – dag 5

Kära dagbok!

Sagt och gjort. I dag följde jag med Linda och Agneta till Santorini. Själva båtturen var en upplevelse i sig. Man tror knappt sina ögon när inseglingen till Santorini börjar. Ön är i verkligheten en gammal vulkan som har exploderat med ett ordentligt brak för flera tusen år sedan. Det enda som är kvar av ön är därför en jättestor rund klippa med en gigantisk krater i mitten, fylld med vatten. Mitt inne i centrum har det skapats en liten upphöjning där vulkanen hade sitt ursprung.

Santorinis hamn ligger mitt inne i kratern. Man får sig därför en liten överraskning när man seglar in genom ett litet hål i klippväggen och plötsligt befinner sig inne i en jättestor vattenfylld krater, stor som 20 fotbollsplaner. Runt om skeppet tornar klippväggarna upp sig till flera hundra meters höjd.

När färjan lagt till fick vi rida på åsnor uppför den branta klippväggen. Färden gick på smala stigar som var inhuggna i berget. Till sist fick vi gå ett par kilometer innan vi nådde fram till ett ställe där jag kunde slå upp mitt tält. Tjejerna ville över till den andra sidan ön till en riktig campingplats så här skildes vi åt.